

**Reacties:**

f.schmidt@wxs.nl

# Histo-visie



## Kaarten voor Frankrijk

### Inleiding

In mijn collectie ansichten uit Hasselt bevinden zich twee kaarten die van uit Hasselt naar Parijs zijn gezonden. De eerste laat een mooie klipper zien en is in december 1909 verzonden.

De schrijfster is op 20 december vanuit Gouda in Hasselt aangekomen. Ze stuurt dan aan ene Marie een kaartje.

Onduidelijk is de relatie tussen beiden. Waarschijnlijk gaat het om een vriendin met de naam

Mies. Op de kaart staat dat er ook een pakketje onderweg is met daarin een geschenk voor kerst. En dat ze zo snel mogelijk zal langs komen voor een bezoek, maar dat dit niet voor de kerstdagen zal zijn. Ze vraagt nog naar de familie van Marie. Hun geza-

menlijke vrienden - schrijft ze - maken het erg goed. Waarschijnlijk woonde die in Hasselt. Ze beëindigt haar bericht met het beschrijven van het weer. Het blijkt in december 1909 erg koud geweest te zijn. Als ze de

Ze zal haar van daar uit dan nog wel schrijven. Met een afsluitende groet 'je t'embrasse' sluit ze vervolgens haar schrijven definitief af.

Een jaar later - in augustus 1910 - is blijkbaar volgens



brief heeft afgesloten, met de wens dat Marie haar schrijft wanneer ze haar pakket ontvangen heeft, voegt ze er nog iets aan toe. De volgende week woensdag zal ze samen met haar gezelschapsdame naar Beilen reizen voor een verblijf van vier dagen.

een tweede kaart die naar de familie Harndorff in de Rue Dutot in het vijftiende arrondissement wordt gezonden - Marie zelf in Hasselt.

Zij heeft haar keuze laten vallen op een kaart van de 'Lange brug'. De kaart geeft zicht op de panden

**Bronnen:**

aan de Veersteeg, die toen nog fier overeind stonden en nog niet vanwege de komst van de tram gesloopt waren. Op zich vanwege de afbeelding een waardevolle kaart. Zij richt zich tot haar ouders. Zij schrijft dat ze zondags de Heilige Stede heeft bezocht. Dat ze op maandag wat langer heeft uitgeslapen en vervolgens een wandeling heeft gemaakt langs de weilanden om een boerderij te bezoeken. Behalve de veestapel heeft men ook de familiejuwelen van de boerin bewonderd. Marie was er nogal enthousiast over. Het was schitterend weer en het landschap was mooi. Op dertig augustus deed ze kaart op de post. Niet nadat ze eerst vijf cent heeft betaald voor een zegel met de afbeelding van koningin Wilhelmina.

In de collectie bevinden zich twee kaarten met de bestemming Frankrijk die ouder zijn. De dames Helena en Marie Breijink stuurden vanuit Hasselt een kaart met de kapel aan hun vriendin Mademoiselle Pauline Steenhuijsen. Zij verbleef daar in La Chapelle Montligeon te Orne. De beide dames bezochten volgens de kaarten de processie die jaarlijks in de Heilige Stede plaatsvond. Zij deden dat zowel in 1905 als in 1906. In het laatst genoemde jaar was volgens de kaart het weer goed en werd de processie



UITG. NAUTA, VELSEN. 3052.

Hasselt, — Brug over het Zwartewater.

druk bezocht. Ze tekenden aan dat ook pastoor Groeningen aanwezig was. De kaarten zijn gedateerd op 25 juni 1905 en 17 juni 1906. Uit de adressering is op te maken dat beide dames niet in Hasselt logeerden, maar in Kampen. Daar hadden ze kamers gehuurd in Hôtel des Pays Bas.



Dijon: La Motte &amp; Vachon - Joche - No. 2017

Heilige Stede - Hasselt.

#### Bronnen:

Meer over de historie van Hasselt weten of zien

[www.schmidtplanet.info](http://www.schmidtplanet.info)