

Histo-visie



Kapel en altaar op de Heilige Stede

Inleiding

In de jaren negentig van de negentiende eeuw hadden de in Hasselt wonende katholieken de aankoop van de voorheen tot de Heilige Stede behorende gronden afgerond. Bijna een kwart van het in de vierhoek gelegen gebied dat gelegen was tussen de Heerengracht, de Ziekenhuisstraat, Achter de Wal en het Eiland - hadden ze daarmee in handen gekregen. In 1893 werd daar weer voor het eerst sinds eeuwen een processie gehouden. Daar deze benoorden de grote rivieren niet op de openbare weg mochten plaatsvinden, diende de rondgang op eigen terrein te geschieden. In het voor het grotendeels protestante Hasselt zou een dergelijke rondgang ook niet op prijs zijn gesteld. Men



had er al moeite mee dat op de zondag van het Heilige Sacrament het stadje overspoeld werd door vrome katholieken. De extra drukte en het feit dat op die dag een deel van de horeca de deuren opende voor de pelgrims werd nog eens als extra storend ervaren. Voor de van buiten Hasselt afkomstige vrome katholieken vormde de reis een combinatie van devootheid en ontspanning. Het was niet alleen

een religieus gebeuren. Voor velen was het ook een dagje uit. In het 48ste nummer van de jaargang 1898/1899 wijdde de Katholieke Illustratie er een artikel aan. In dit nummer was ook een tweetal foto's opgenomen van het altaar en de kapel. Dat deze in de loop der tijd een aantal metamorfoses heeft ondergaan, blijkt wel uit het volgende foto-overzicht.

Bronnen:

Katholieke Illustratie
1898/1899

Eigen ansichtencollectie

Meer over de historie van
Hasselt weten of zien

www.schmidtplanet.info

