

# Foto en memo



## De Heilige Stede II

Nummer 39



### Inhoud

*De Heilige Stede dateert al vanuit de middeleeuwen. Maar aan het eind van de negentiende en in de eerste helft van de twintigste eeuw maakte ze een revival door.*

De aankoop van de voormalige Heilige Stede had de steun van de lokale katholieke kerk. Met name door de inzet van pastoor Van Groeningen kon dan ook in 1892 voor het eerst weer de Hasselter Aflaat gevierd worden. Van Groeningen zette daarmee niet alleen zijn eigen parochie op een hoger plan, maar droeg met zijn initiatief gelijktijdig bij aan het toen plaatsvindende katholieke emancipatieproces. Al in 1901 werd de viering door 3.000 pelgrims bezocht; een aantal dat daarna nog zou

toenemen tot gemiddeld vier tot vijf duizend. De bezoekers kwamen vooral uit de onmiddellijke omgeving. Op de overzichtsfoto op het vorige blad is te zien dat ten tijde van de viering de pelgrimsvlag werd gehesen. Op de bovenstaande foto is de oude voornamelijk uit hout bestaande kapel afgebeeld.

Het hoogtepunt van de dag bestond uit de omgengang van het sacrament.

Het geheel speelde zich af in de tuin. In het calvinistische Hasselt duld-

de men niet dat op zondag op straat een roomse processie zou plaatsvinden. Het protestante deel van de bevolking had er al moeite mee dat op de derde zondag na Pinksteren de Herderin haar deuren opende voor de lunch. De eigenaar van dit hotel restaurant die zelf tot de rooms-katholieke gemeenschap behoorde, deelde uiteraard deze bezwaren niet. Zo kon het gebeuren dat de zo zeer in Hasselt gekoesterde zondagsrust verstoord werd door grote drommen katholie-

**Colofon**

**Foto en memo**

Samenstelling en tekst:  
Frits Schmidt

Foto's:  
Collectie Schmidt

*Zo zag Hasselt er eind negentiende tot aan het midden van de twintigste eeuw uit*



ken die van het Eiland opstroomden naar de Markt. Hele gezinnen trokken door de straten, waarbij met name de “bruidjes” veel bekijks trokken. Met name in de periode van het Rijke Roomse leven kon de viering op veel bezoekers rekenen. In de jaren zestig nam het bezoekersaantal af.

In 1965 vond het gebruik een tijdelijk einde. De veranderingen binnen de katholieke kerk waren daar debet aan. Binnen de modernisering van de

kerk pasten geen aflaten en processies meer. Momenteel is de processie weer in ere hersteld en vindt op kleine schaal



de viering nog plaats. De oude kapel is daarbij verdwenen. In 1933 werd op het terrein van de Heilige Stede een geheel nieuw kerkgebouw en een bijpassende kapel neergezet. Ongetwijfeld hebben de vele pelgrims aan de realisatie van dit verfijnde bouwwerk financieel bijgedragen.

