

F

oto en memo



De Eikenlaan



Deze foto is omstreeks 1930 gemaakt. Links is de schutting te zien die de Eikenlaan scheidde van de tuin van de Heilige Stede. Het schuine dak is een gedeelte van de overkapping van de - toen nog houten - kapel. De straat was in die tijd nog niet verhard. Op het midden van de weg staat slager Wilke met een grote mand op zijn fiets. Hierin zaten de te bezorgen vleeswaren. Zijn slagerij stond aan het begin van de Hoogstraat (schuin tegenover de winkel van Drupsteen).

Op de kaart van 1832 is op het linker deel van de Eikenlaan - het gedeelte tussen het Eiland

en de Ziekenhuissteeg - een drietal grote tuinen te zien. Van enige bebouwing was toen nog geen sprake. Alleen op de hoek van de Ziekenhuissteeg stond één van de stadsboerderijen. Naast dat pand stond dan het ziekenhuis. De naam is wat misleidend. Het veronderstelt meer dan er was. In een door de plaatselijke arts in 1870 opgemaakt rapport klaagde hij zich over het feit dat er geen aparte mannen- en vrouwenafdeling was en geen kamer voor patiënten met een besmettelijke ziekte. Ook was er geen lijkenhuis en ontbrak een ijskelder. Dat laat-

ste was volgens hem onmisbaar. Wel was er een ziekenverzorger aanwezig. Veel gebruik van deze voorziening werd er overigens niet gemaakt. Zo werden in de periode 1854 - 1856 er in totaal slechts

28 personen verpleegd.

Ook de rechter zijde van de weg is lang onbebouwd gebleven. Hier lag aanvankelijk de buitengracht. Gelijktijdig met de aanleg van het plantsoen werd in de tweede helft van de twintiger jaren begonnen met de demping van dit water. Daarna kon met de bouw van de woningen worden begonnen. Naast vrijstaande huizen werden er ook rijtjes huizen neergezet. Zo bouwde omstreeks 1930 de woningbouwstichting "Beter wonen" een twaalfstal woningen aan de Eikenlaan. Ze was

Nummer 35

Inhoud

De Eikenlaan. Een van de eerste uitbreidingsplannen van Hasselt. De aanlegging ten koste van de vestingwerken. Hoewel het een fraai woongebied was, zijn identieke projecten Hasselt bespaard gebleven. Zo bleef gelukkig de buitengracht tussen de Wilhelminalaan en de Achterbaan in tact.

Colofon

Foto en memo

© dr. F.W. Schmidt

Foto's:
Collectie Schmidt

Samenstelling en tekst:
Frits Schmidt

Zo zag Hasselt er eind negentiende tot aan het midden van de twintigste eeuw uit

één van de eerste projecten op woningbouwgebied in Hasselt. Een ander project waren de woningen aan de toenmalige Zandvoortsche Weg, nu Sportlaan geheeten.

Ook aan de linkerkant waren inmiddels woningen verschenen. De foto hiernaast is gemaakt in of voor 1947. Het huizenblok links, dat de naam "De tien geboden" droeg, werd toen gesloopt. Hier woonden de armsten van Hasselt. Niet lang erna maakte het plaats voor een vier-tal nieuwe woningen, die voor een bedrag van 43.315 gulden werden gebouwd. Het schilderwerk kostte toen 3.115 gulden en werd gegund aan Schutte en Admiraal. De weg was intussen ook verhard. De bomen die voor de oorlog de weg sierden, waren inmiddels gekapt. Daardoor verloor de



weg de uitstraling die het eens had gehad, zoals de foto hieronder nog eens onderstreept. De hier gebouwde woningen hadden meer en grotere vensters. Licht en de zon waren welkom. De huizen aan deze brede laan waren alle voorzien van voortuinen en met de achterzijde grensden ze aan het openbare groen. Een flink aantal woningen had een erker. Hierdoor kreeg het zonlicht nog meer toegang tot de woning. De panden waren in eerste instantie voor

het middenkader bedoeld. Ze waren voor het merendeel vrijstaand. Alleen in het midden stonden twee huizenblokken van de hiervoor al genoemde stichting "Beter wonen". Op de foto's hierboven zijn ze duidelijk als zodanig te onderscheiden. Het was aangenaam wonen aan de Eikenlaan. De huizen waren voorzien van elektra en van waterleiding, zaken die net in de twintiger jaren in Hasselt opgang deden.

