

Foto en memo



De Gasthuissteeg



Deze foto is om en nabij 1910 gemaakt. Wat nu Gasthuisstraat wordt genoemd, heette toen Gasthuissteeg. Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat hier ooit een gasthuis moet hebben gestaan. In de zeventiende en achttiende eeuw stond inderdaad op deze plek het proveniershuis. Het was ondergebracht in de gebouwen die voorheen tot het klooster hadden behoord. Van deze bouwwerken is niets meer overgebleven. Omstreeks 1871 zijn ze gesloopt. Op de lege plek werd in 1876 een bewaarschool gebouwd. Een ideale plek bleek het achteraf niet te zijn. De vele lommerrijke bomen verhin-

derden dat er binnen voldoende lichtval was. De school was hierdoor mede erg vochtig van binnen. Bovendien was er sprake van te weinig ventilatie. Het gevolg van dit alles was dat er nogal gemakkelijk besmettelijke ziekten konden uitbreken. In medisch opzicht voldeed het gebouw dan ook niet.

Na een verbouwing kwam de school in 1924 in handen van het Christelijk Onderwijs. Tot dat jaar had deze vereniging de beschikking gehad over het gebouw in de Nieuwstraat, de voormalige openbare school B. Dit voldeed echter niet meer. Nieuwbouw was te duur, zodat verhu-

zing en verbouwing restten. De school kende toen ongeveer 100 leerlingen. Ze was voorheen wel groter geweest, maar de komst in 1910 van een tweede school voor bijzonder onderwijs, de Hervormde School in de Rosmolenstraat, leidde tot terugloop van

het aantal leerlingen.

De prent hierboven is dus gemaakt in het tijdperk dat op deze plek een bewaarschool stond. Dat verklaart ook de vele jongeren op deze foto.

De kaart laat ook nog iets anders zien. De man in uniform is de gemeentelijke veldwachter. In zijn buurt staat een vrouw met een emmer. Zij heeft waarschijnlijk net water opgepompt. Voor de school stond namelijk één van de zes stadspompen, die Hasselt rijk was.

Wanneer we naar de jeugd kijken dan valt ons het hoge Ot en Sien karakter op. De meisjes dragen schorten

Nummer 34

Inhoud

De Gasthuissteeg. Nu Gasthuisstraat geheten. Hier stond voorheen een schoolgebouw.

Colofon**Foto en memo**

Samenstelling en tekst:
Frits Schmidt

Foto's:
Collectie Schmidt

Zo zag Hasselt er eind negentiende tot aan het midden van de twintigste eeuw uit

en hebben bijna allen een hoedje op. De jongens lopen ook niet blootshoofds. Zij hebben vrijwel allemaal een pet op. Een aantal van hen

over naar G. Brink. Toen deze na de oorlog overstapte naar de coöperatie, werd na een grondige restauratie de winkel weer omgebouwd tot

ondergronds. Het gemotoriseerde verkeer is gezien het aantal auto's dat in de Nieuwstraat te zien is, toegenomen.

Voor de school staat nog steeds de pomp. Nu is duidelijk te zien dat de school een andere ingang kent. Deze stond in het midden. En kon met een ijzeren hek worden afgesloten.

In 1968 verhuisde de Christelijke School naar de nieuwbouw. Het schoolgebouw werd afgebroken. Op de vrijgekomen plek werden nog een aantal jaren de weekmarkt en de jaarlijkse kermis gehouden. Momenteel staan er



draagt klompen. Bovenstaande foto dateert nog van voor de verbouwing. Ze is waarschijnlijk om en nabij 1920 gemaakt. De toenmalige bewaarschool zien we hier dan ook afgebeeld. We zien anders dan na de renovatie hier nog twee ingangen. Duidelijk is de pomp te zien. Hasselt kende toen nog geen waterleiding, maar wel elektriciteit.

Aan de linkerkant van de steeg zien we een paal voor de bovengrondse elektrische bedrading.

Aan het eind van de Steeg zien we op de hoek met de Herengracht de bakkerij van bakker Wentink staan. Later ging deze zaak

woonhuis en demonstratie ruimte van de provinciale elektriciteitsmaatschappij. Na vertrek van deze werd ook de voor-



malige winkelruimte bij de woning aangetrokken. Een bestemming die het heden ten dage nog heeft.

De zwart wit foto hierboven dateert van na de oorlog. De kabels voor de elektriciteit liggen nu

weer woningen.