

Foto en memo



De Brouwersgracht

Nummer 22

Inhoud

Een blik op de Brouwersgracht. En inderdaad heeft hier ooit een brouwerij gestaan.



Deze foto op dateert van het begin van de jaren twintig. Het schip in de gracht heeft al wel een motor. Het was het beurtschip van W. van der Graaf dat op Coevorden en Mepel voerde. Op het dek zien we naast een aantal tonnen ook een landbouwwerktuig.

In één van de panden op de achtergrond - om precies te zijn op nummer C39 van de Brouwersgracht - was sinds 1933 het kruidenierswinkeltje de Toko gevestigd. Dit kruideniersbedrijf heette oorspronkelijk de toekomst, maar was algemeen bekend onder

zijn afkorting. In de jaren dertig kostte hier een pond "Leidsche" kaas 17 cent. Voor zes cent meer kon je er een pond biskwie kopen.

Op deze gracht waren nog meer middenstanders en kleinbedrijven te vinden. Op de foto onder is de smederij van W. Doorn te zien. Zijn bedrijf was weer



Colofon

Foto en memo

© dr. F.W. Schmidt

Foto's:
Collectie Schmidt

Samenstelling en teksten:
Frits Schmidt

Zo zag Hasselt er eind negentiende tot aan het midden van de twintigste eeuw uit

gelegen naast een winkel voor koloniale waren. Hier werd niet alleen volgens de gevelopschriften koffie van Douwe Egberts verkocht, maar ook cacao van Van Houten. Het winkeltje werd gedreven door de familie Hiemstra. Het was een van die vele winkeltjes, die men aan de grachten van Hasselt kon aantreffen. Zo trof men verderop aan de Brouwersgracht als men richting Sluisbrug liep, op de hoek van de Regenboogsteeg de brandstofhandel aan van de firma Van der Vegte. Jan Oosten kocht het pand van de Christelijk Gereformeerden nadat deze kerkelijke gemeente in 1887 het kerkgebouw op de hoek Regenboogsteeg - Nieuwstraat had aangekocht. En zo kon het gebeuren dat de vrouw van Jan Oosten in dit pand niet alleen gedoopt, aangenomen en gehuwd is, maar



er ook haar laatste adem in heeft uitblazen. Naast deze zaak met haar fraaie trapgevel stond een winkeltje in tabak en kruidenierswaren. Het werd gedreven door de familie Kruithof. In de winter vermeerderde het aantal neringdoenden met een enkele - overwinterende - schipper die vanaf zijn boot turf verkocht. Zo maakte schipper Hoogveen in december 1933 bekend dat bij hem voor acht gulden en vijftig cent duizend aanmaakturven waren

toenmalige sluismeester te zien. Naast de ingang hing een publicatiekastje waarop de openingstijden en de tarieven vermeld stonden. Beide foto's laten ook de toestand van voor en na de restauratie van de kademuuren zien.

te verkrijgen. De foto links onder is gemaakt in het begin van de vijftiger jaren. De fotograaf heeft daarbij op de Sluisbrug gestaan. Links - tegenover de schutssluis - is nog het kantoor van

