



Winkels in de Hoogstraat

Nummer 12

Inhoud

De Hoogstraat is eeuwenlang de voornaamste straten van Hasselt geweest. Hier woonden in de zeventiende en de achttiende eeuw de "rijken" van de stad en in de negentiende en twintigste eeuw was ze de belangrijkste winkelstraat.



Deze foto is genomen in 1903. De woning links was toen nog een woonhuis. Later zou het samen met de aangrenzende panden de winkel van de firma Drupsteen gaan vormen. Voor het huis staat een houten paardje. Waarschijnlijk het speelgoed van een kind, dat hier op de foto afgebeeld staat.

Het tweede pand was toen de winkel van Jacob Drupsteen. Naast zijn zaak stond een schildersbedrijf. De ladders staan nog tegen de gevel. Het woonhuis daarnaast is het voormalige geboortehuis van Kiliaen van Rensselaer. Dit huis stond op de

hoek Hoogstraat - Meestersteeg. Aan de andere kant van de steeg, was een winkeltje van de dames Hellenthal gevestigd en ook het pand daarnaast was weer een winkel. Hier stond de manufacturenzaak van de firma Becker.

Wanneer we naar de overzijde van de straat kijken dan valt de woning op die praktisch tegenover het geboortehuis van Van Rensselaer staat. Ook dit pand had een topge-

vel. Waarschijnlijk dateerde het uit de zeventiende eeuw. Helaas is dit gezichts-bepalend bouwwerk gesneuveld. De foto hieronder dateert van 1921. Hasselt heeft

dan inmiddels elektriciteit gekregen en door de Hoogstraat reed een



Colofon**Foto en memo**

Samenstelling en tekst:
Frits Schmidt

Foto's: uit eigen collectie
afkomstig

Zo zag Hasselt er eind negentiende tot aan het midden van de twintigste eeuw uit

paar keer per dag de tram, die Hasselt met Zwolle en Blokzijl verbond.

We kijken nu de Hoogstraat uit. Links staat een man met een paard. Aan de rechterkant is een straatveger bezig. Helemaal links is een kruitwagen te zien. Op de achtergrond valt nog iets van het stationnetje te ontdekken. De firma Drupsteen heeft inmiddels het belendende pand bij zijn winkel aangehouden.

De foto hiernaast is zes jaar later genomen.

Duidelijk te zien is dat

de gevels rechts op de begane grond één front vormen. De twee woningen die bij de zaak van Drupsteen zijn gevoegd hebben beide een halsgevel. Wanneer we op andere foto's kijken dan lijkt de eerste gevel vanaf het standpunt van

de fotograaf authentiek te zijn. De tweede niet. De winkel van Drupsteen was een echt warenhuis, een zogenaamd 'magazin'. Je ging er heen voor manufacturen, meubels, huishoudelijke artikelen, speelgoed,



Hoogstraat - Hasselt.

kantoorartikelen etc. Daarmee nam de firma

steen een nieuw pand staat. Dat was de bakkerij en winkel van de firma Mulder. Op straat is een bakkersknecht met zijn fiets te zien. Ook naast deze zaak stond weer een winkel. Het station is inmiddels afgebroken. Op de voorgrond van de linker foto is nog een bakkerij te zien. Dat was de voormalige zaak van de zusters Woelderink, later Sterken. Het nieuwe pand dat daarna volgt



Hasselt, Hoogstraat



Hasselt, Hoogstraat

qua assortiment een unieke positie in Hasselt in. In 1948 kon je er een gloeilamp van 100 watt voor 1 gulden kopen. De beide foto's onder dateren uit de jaren veertig. Op de rechter is te zien dat naast Drup-

lijkt op dezelfde plaats te staan als de al eerdere vermelde zeventiende eeuwse woning met een topgevel. Naast dit pand stond een smederij.