

Histo-visie



De winter van 1929

Inleiding

De winter van 1929 geldt als één van de koudste van de twintigste eeuw. Januari kende tien ijsdagen en tien sneeuwdagen. Op de achttiende van die maand werd in Wijster achttien graden onder nul gemeten.

Februari was nog kouder met zelfs een uitschieter van 21 graden vorst. Overal lag ijs. De Zuyderzee lag dicht. Men kon zelfs met een auto over het ijs naar Enkhuizen rijden.

Uiteraard werd dat jaar ook een elfstedentocht gehouden. Nederland



was die winter in de ban van de vorst. Zo ook Hasselt.

Winterse tafere-len

Schippers overwinterden in Hasselt in de stads-

gracht. Ze hadden veelal een lading turf aan boord, die ze vanuit de roef verkochten. Zo hadden ze toch nog een beetje verdienste. De Prinsengracht was spekglad. Door opvriezing had zich ijzel gevormd.

De jeugd zat er niet mee.

Op het Zwarte-water werden schaatswedstrijden gehouden voor de jeugd. Ook de ouderen werden niet



Bronnen:

J. Buisman. *Bar en Boos. Zeven eeuwen winterweer in de Lage Landen* (Baarn 1984) 244-247

Geïllustreerde bladen



vergeten. De oudste deelnemer was mevr. Lindeboom, die met haar 83 jaar nog steeds op de schaats stond. Van de gemeente kreeg ze zelfs een aanmoedigingsprijs. Overigens ging het niet alleen om de sport, ook het vermaak kwam om de hoek kijken. De muziekvereniging zorgde voor de nodige vrolijke deuntjes. Naast de weduwe Lindeboom staat haar 54-jarige zoon, die netjes zijn pet afneemt als wethouder Van Aller de prijs aan zijn moeder uitreikt. De gemeentesecretaris Van der Wal [met hoed] kijkt belangstellend toe.



Na de vorst was het Zwartewater nog niet direct bevaarbaar. De rivier lag nog vol met drijfijis.

Het leverde wel weer een prachtig winters tafereeltje op.

Bronnen:

J. Buisman. *Bar en Boos. Zeven eeuwen winterweer in de Lage Landen* (Baarn 1984) 244-247

Geïllustreerde bladen

Meer over de historie van Hasselt weten of zien

www.schmidtplanet.info