

# F

## oto en memo



## Het Waterpoortje

Nummer 26

### Inhoud

*Hasselt heeft in het verleden naast de drie hoofdoorpoorten een aantal kleine stadsdoorgangen gekend. Eén daarvan is het Waterpoortje, dat toegang tot de Ridderstraat gaf.*



aan de Zwartewaterkant tevens dienst deed als waterkering. Op de foto rechtsonder is dat ook te zien. Het trapje dat toegang gaf tot de tuin van de rechts gelegen woning lag er niet voor niets. Hier woonde de

Tegenover het voormalige armenhuis ligt het Waterpoortje en dat in een enkel geval ook wel Kozakkenpoortje werd genoemd. Deze foto is ongeveer in 1915 genomen. Een groepje kinderen met op de achtergrond wat volwassenen poseren voor de fotograaf voor deze doorgang in de voormalige vestingmuur. Hasselt was een vestingstad met verschillende bolwerken en met een drietal hoofdoorpoorten: de Enkpoort bij de haven "De Beer", de Venepoort aan het eind van de Hoogstraat en de Veerpoort aan het

eind van de Veersteeg. Het Waterpoortje en de verderop gelegen Raamsteegpoort waren aangelegd om goederen die aan de kade gelost waren snel en gemakkelijk in de stad te brengen. Het was natuurlijk lastig om steeds maar te moeten omlopen via de Veerpoort. Bovendien lag deze poort wat hoger. Het vervoer via deze doorgang verliep dan ook moeizaam, omdat je ervoor moest klimmen. Dat deze poort wat hoger lag, had te maken met het feit dat de stadsmuur

barbier Van de Velde. Ook links stond nog een woning met tuin. Beide panden waren tegen de stadsmuur aangebouwd. Op de tweede foto heeft het huis rechts plaats moeten maken voor nieuwbouw. De muur bij de Vispoort is nog het enige authentieke stukje



**Colofon****Foto en memo**

© dr. F.W. Schmidt

Foto's:  
Afkomstig uit de collectie SchmidtTekst en samenstelling:  
F.W. Schmidt

*Zo zag Hasselt er eind negentiende tot aan het midden van de twintigste eeuw uit*

van de voormalige stadsmuur. Toen deze foto's gemaakt zijn, was het geheel wel aan een opknapbeurt toe. De muur was op vele plekken begroeid. In 1956 werd dit gedeelte samen met de toren gerestaureerd. Aan de buitenkant van het poortje is een kanonskogel ingemetseld. De kogel herinnert aan de belegering van 1657. De stad werd toen door Kampen en Zwolle beschoten. Men telde in totaal zo'n 700 inslagen. Een oude man en een jonge knaap werden gedood. De schade was aanzienlijk. Een lijst met een overzicht van de aangerichte vernielingen bestaat nog. De belegeraars moesten namelijk later zelf de herstelkosten betalen.

Het poortje verbond de waterkant met de Ridderstraat. De foto

boven is vanuit de de straat genomen. Op de grond lagen toen en ook nu nog de



zogenaamde "kinderkopjes". Vanaf deze zijde werd de poort afgesloten. In de muur is nog steeds de uitsparing te zien waar de dikke sluitbalk inviel. Ook de twee zware scharnierhaken zijn nog aanwezig.

Dat er na de restauratie wel het een en ander veranderd is, kan men zien als men de twee onderste foto's met elkaar vergelijkt. Zo is de extra rollaag boven het Waterpoortje na de renovatie verdwenen.

